

# De liefde van Christus voelen



**Ouderling Takashi Wada**  
van de Zeventig

**I**k ben opgegroeid in Japan. Op school kreeg ik een Bijbel. De Engelse en Japanse woorden stonden naast elkaar. Onze directeur zei dat we zo Engels konden leren.

Door erin te lezen, kwam ik meer over Jezus te weten. *Wie is deze man die overloopt van liefde?* vroeg ik me af. De dingen die Hij zei, maakten me blij. Ik wilde meer over Hem weten.

Een tijdje later maakte ik kennis met de zendingen. Ze gaven mij een Boek van Mormon, en vroegen mij om erin te lezen en erover te bidden. Over Jezus lezen in het Boek van Mormon vond ik ook heel fijn. Ik bad erover, en voelde dat het waar was.

Mijn familieleden wilden niets met de kerk te maken hebben. Jezus heeft gezegd dat we onze ouders moeten eren, maar mijn ouders wilden niet dat ik me bij de kerk aansloot. Dat was moeilijk.

Ik vertelde mijn ouders wat ik voelde. Ik vertelde ze over mijn gebeden. Ze begrepen het niet. Ze vroegen zich af waarom ik van godsdienst wilde veranderen.

Ik gaf het niet op. Uiteindelijk zeiden mijn ouders dat ik mij mocht laten dopen. Veel later liet mijn moeder zich ook dopen.

Ik weet dat ik ben gezegend door mijn verlangens om Jezus te volgen. Ik leer graag over Hem, en ik weet dat Hem volgen zegeningen brengt. ●

*Uit een interview door Haley Yancey.*

